

# Introitus Gaudeamus 1

## S. Agathae virginis et martyris memoria

GT 545 H371

*mp* Gau - de - a - mus o - m - nes in - Do -

*mp* mi - no di - e - m fes - tum ce - le -

*p* bra - n - tes sub ho - no - re A - ga - thae mar - ty - ris

de - cu - i - us pas - si - o - ne ga - u - dent a - n -

- ge - li et col - la - u - dant

fi - li - um De - i.



E - ruc - ta - vit cor me - um ve - r - bum bo - num



di - co e - go o - pe - ra me - a re - gi.

Repete Gaudeamus usque ad Dei.

Laten wij allen blij zijn in de Heer, want wij vieren de feestdag ter ere van de martelares Agatha; over wier lijden de engelen zich verheugen, en zij prijzen de Zoon van God. Ps Mijn hart heeft mij het goede woord ingegeven: ik zal mijn daden zeggen aan de vorst.

Let all of us rejoice in the Lord, because we celebrate the saint's day in the honour of the martyr Agatha; the angels rejoice about her passion and they praise the Son of God. Ps. My heart proclaimed the just word: I tell my works to the prince.